

Week



brief

Geref. kerk Woerdense Verlaat

25 feb 2024

Gegrepen door Gods liefde
Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdienst

25 feb

09.30 uur: Ds. F.C. van Dijke, Woerden
19.00 uur: Zangdienst, zie 2^e pagina weekbrief
Organist: A. Grootendorst/
Gelegenheidsband Woerd. Verlaat
Collecte: 1. Kerk /
2. Zending (Groot Nieuws Radio)
Jeugdcollectant: Joas
Ouderling van dienst: Krijn Takke
Kerkauto: Jolanda Takke (0172-407594)

Kindernevendienst
Tienerdienst

Kerkdienst

3 maart

09.30 uur: Ds. T.L.J. Bos, Waddinxveen
19.00 uur: Ds. H. Meijer uit Herwijnen
Organist: A. Stolk/ M. Spits
Collecte: 1. Kerk / 2. Uitzending GZB
Jeugdcollectant: Noud
Ouderling van dienst: Stieneke v. Schaik
Kerkauto: Henri v. Schaik (06-29129092)



Kindernevendienst

Bij de KND bidden we voor



Joël
Hij is geboren in 2005
woont op Noah's Ark in Mukono in Oeganda

Wist je dat:

* Joël houdt van wis- en natuurkunde, tekenen, van kunst en van fotografie

- Ook werkt hij graag met de computer
- Hij helpt zijn broertjes en zusjes
- Hij kijkt uit naar een beter leven
- Zijn favoriete bijbeltekst is Openbaring 22:21- 22

Agenda

Elke donderdag gebedskring 19.30- 21.00 Schutse
25 februari: Zangdienst met gelegenheidsband

Paasproject KND 25 februari



3. De beste leerling van Jezus? (Marcus

10:35-43) Na het rusten van Jezus op de berg is de rust gauw over... Er zijn nieuwe vragen, luister maar. Wie heeft het beste gepresteerd? Wie is de belangrijkste? Dat hoor je vast wel eens om je heen. Zo gaat het ook bij de discipelen, Johannes en Jakobus vinden zichzelf de belangrijkste. Ze hebben de zitplaatsen naast Jezus al verdeeld; zij zullen vast aan weerskanten van Jezus mogen zitten als Hij Koning van hemel en aarde is.

Of Jezus dat maar even aan hen wil beloven. Je ziet, ze stelden zich hun belangrijkheid niet eens zo anders voor als jij en ik dat zouden kunnen doen. Bijvoorbeeld: wie mag er zitten, naast de juf, je beste vriend, of die sportheld, of de koning van ons land, of papa of mama, of noem het maar op...

Maar zo gaat het niet bij Jezus. Hij vertelt de discipelen dat ze het al moeilijk genoeg zullen krijgen omdat ze in Hem geloven. Het enige dat ze kunnen doen is Hem volgen en Gods liefde krijgen. Het gaat er niet om wie de belangrijkste is, het gaat er om wie je wil dienen! Wil je een helper zijn voor de mensen om je heen, volg Jezus! Dan ben je misschien de kleinste in de ogen van andere mensen, maar in Gods ogen ben je dan de grootste!

Dienen is de allerbeste prestatie! Dan leef je niet alleen voor jezelf, omdat je Jezus vol vertrouwen volgt.

Bloemengroet en jarigen



Vandaag 25 februari is zr. F.J. Boer-Kort jarig en aanstaande dinsdag haar man br. J.G. Boer. Zij geven altijd gezamenlijk hun verjaardagslied op en dat is nu OTH 165 vers 2 en 3. Van harte gefeliciteerd en de bloemen

komen naar jullie toe.

Leer luisterend bidden

Op 16 maart wordt de training Leer luisterend bidden gegeven. God verlangt naar relatie met de mens, dat zien we terug in Zijn Woord van Genesis tot Openbaring. In Jakobus 4 vers 8 lezen we: *“Nader tot God, dan zal Hij tot u naderen.”* Wil jij ook leren luisterend bidden?

Tijdens deze training leer je meer over het luisteren naar Gods stem en het doorgeven van de woorden van God op een liefdevolle en respectvolle manier. Maar het blijft niet alleen bij theorie. In de veilige setting van de training krijg je de ruimte om hier mee te oefenen.

Praktische informatie:

- Datum: 16 maart
- Tijd: 09.30 - 15.30 uur
- Locatie: PG Zevenhoven, Dorpsstraat 12, 2435 AJ Zevenhoven
- **Voor iedereen die meer wil leren over het luisteren naar Gods stem.**

Opgeven kan via www.ewv.nl/agenda/

Zangdienst zondagavond 25 februari

Op 25 februari om 19.00 uur zal de gelegenheidsband, met muzikanten en zangeressen, allen afkomstig uit Woerdense Verlaat, weer een avond verzorgen. De bandleden zijn druk bezig geweest met oefenen en hebben mooie liederen voorbereid.

Je kunt meezingen, kijken en luisteren en dat alles om onze God de eer te brengen die Hem toekomt!

Je wordt van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

We zien uit naar je komst én naar een prachtige avond!

Om over na te denken

Naar aanleiding van de preek van vorige week zondagochtend:

Is Jezus bij jou aan boord?



Deelkastjes, omzien naar elkaar

De roze krat achterin de hal van de kerk.

Gisteren hoorde ik weer hoe de deelkastjes, die her en der in de gemeente Nieuwkoop staan, voldoen aan een behoefte. Het komt regelmatig vol dat als het overdag gevuld is, het 's avonds al weer leeg is.

Deelkastjes, wat is dat ook al weer? In Rondom de Kerk van afgelopen december is het uitgelicht. In het kort: Het is een project om dorpsgenoten die het financieel moeilijk hebben een helpende hand te bieden. Er staan meerdere kastjes in de gemeente. Zes ervan zijn door st Omzien naar Elkaar geplaatst o.a. bij “De Brug”, Remonstrantse Kerk en de moestuin in Nieuwkoop, De Rk kerk Noorden, kerk Ter Aar In deze kastjes kunnen levensmiddelen en verzorgingsartikelen worden neergezet. Denk hierbij aan houdbare producten bv blikgroenten, rijst, houdbare melk, pindakaas, soep, koffie ed. Maar ook toiletartikelen zoals shampoo, tandpasta, maandverband of babydoekjes kunnen in het kastje worden geplaatst. Iedereen is vrij om één of meerdere artikelen aan het deelkastje toe te voegen.

Ook aan u/jullie wordt gevraagd om eens thuis in de kast te kijken of iets geschikt is om in het deelkastje te zetten. Misschien leuk het tweede artikel bij 1+1 gratis actie.

Dorpsgenoten die net even niet kunnen rondkomen, kunnen uit het kastje één of enkele artikelen meenemen. Heeft u aan het eind van het geld nog een stuk maand over, neem gerust wat mee uit het kastje.

Zo werken we aan Omzien Naar Elkaar.

Zoals gezegd bij de Rooms Katholieke Kerk in Noorden staat een kastje. Daar kunt u uw producten zelf brengen. Wanneer het kastje niet vol is mag je het product er zelf in zetten, of anders in de Mariakapel. Een vrijwilliger van de RK-kerk zal regelmatig de inhoud van het kastje controleren en bijvullen.

Wat ook kan is de boodschappen mee te nemen naar onze kerk en in de roze krat te doen in de hal. Dan zorg ik ervoor dat het regelmatig in het deelkastje in Noorden komt. Zullen we met elkaar ervoor zorgdragen dat een dorpsgenoot niet voor een leeg kastje staat? **Deelkastjes, Omzien naar elkaar.**

Zijn er vragen; stel ze gerust aan Aagje de Vink

Beroepingswerk

Vanuit de kerkenraad willen we u hierbij informeren over de status van het beroepingswerk. In afstemming met de kerkenraad van Zevenhoven ligt er een concept van de profielschets. Deze zullen we met u delen met de stukken van de gemeenteavond op 13 maart aanstaande. De stukken voor het aanvragen van de solvabiliteitsverklaring zijn gereed en de verklaring zal worden aangevraagd. Daarnaast zijn we als kerkenraad blij verheugd dat, Thijs van der Knaap, Marco van Leeuwen, Elize Boer en Stieneke van Schaik positief hebben gereageerd op de vraag om deel te nemen in de beroepingscommissie. Nadat we de solvabiliteitsverklaring hebben ontvangen kan de beroepingscommissie aan de slag.

De Kerkenraad

